

44-7-58

30

...hij monstert een nieuw avontuur van Guske, Wiske en Lambik

DE SCHAT van BEERSEL



EEN SPANNEND MOMENT UIT ONS NIEUW VERHAAL...

Victoria presenteert AVONTUUR IN DE FAR-WEST

Doch op dit ogenblik springt de grenadier op 'n paard van de Indianen...



...en stuift vierkluwens de vlakte op!



De achtervolging wordt dadelijk ingezet...



Met zijn zware koffer kan de grenadier Victoria niet zo vlug rijden als de Roodhuiden en hij wordt dan ook heel spoedig ingehaald...



Hahahaha!

(Wordt voortgezet.)

De eeuwige muziek



IN 1799, was Ludwig van Beethoven een twintigjarige onbekende componist, die van het leven veel verwachtte en een grote bewondering koesterde voor Mozart. De meester van Salzburg was op dit ogenblik vijf en dertig en zijn naam was reeds wereldvermaard. Hij had intussen geoorlogd, doch ook vele tegenslagen gekend en hij wist hoe eenzaam de scheppende kunstenaar tussen de menigte stond.

— Wij leven in een tijd, zei Mozart tot Beethoven, waarin men heel weinig oor heeft voor de echte kunstenaars...

— Is het wel nodig dat wij gehoord worden om deze ziel uit te zingen? vroeg Beethoven. Hoor de vogel die z'n lied zingt in de tuin, vraagt hij zich af of hij gehoord wordt? Hij zingt omdat zingen zijn taak hier op aarde is en hij le drooken van z'n eigen zang. Zo gaat het ook met de kunstenaar.

— Dat is waar, antwoordde Mozart.

Dat was het dialoog tussen de twee grote componisten, toen ze elkaar in Wenen ontmoetten. Zij waren kunstenaars die vaak leden onder het feit, dat men voor hun muziek geen begrip toonde.

Intussen hebben er oorlogen gewoed, werden steden vernield en tronen omver geworpen, doch de meesterwerken van Mozart en Beethoven kwamen in al hun schoonheid tot bij ons. Zij bleven, omdat ze een onsterflijke waarde hebben. Ik wilde slechts aan het gesprek tussen Mozart en Beethoven herinneren, omdat men dit jaar het honderd vijf en twintigjarige afsterven van Ludwig van Beethoven herdenkt. Hij had gelijk toen hij zei, dat het niet nodig is dadelijk gehoord te worden om iets te scheppen dat een blijvende, een eeuwige waarde heeft.

Kuifje

ONZE BRIEFVENBUS

Volgende vrienden worden dringend verzocht hun volledig adres mee te delen, opdat wij hen het beloofde geschenk kunnen opsturen:

**LOUIS DOCKX,
WILLY MICHELIS,
PAUL VANDENBEEGHE.**

Ru Suermont, Hattem (Gld.-Nederland):

Dank voor je lieve brief en voor je opmerkingen. Wij hebben ze goed in onze oren geknoopt en zullen trachten aan je wensen te voldoen.

Jos Meert:

Je brief in goede orde ontvangen en voor de mening over de twee nieuwe teken-

verhalen danken we hartelijk.

J. de Poorter:

Het lijstje van je geliefkoosde en, naar je mening, beste verhalen was interessant. We vinden het ook prettig te vernemen, dat de nieuwe roman je veel beter bevalt dan de vorige. We wensen je een aangename en lange vakantie!

Rui Meuleman:

Je lijkt me een bengel van formaat, daar houden we wel van, maar... daar is een maar! Je moet de boodschappen doen die je moesje je oplegt en recht naar huis komen na schooltijd. En daar is nog iets: je werk moet af zijn vooraleer je met « Kuifje » in een hoekje kruip!

KUIFJE (weekblad), Redactie, Publiciteit: Lombardstraat, 24, Brussel. P.C.R. 1909.16 — Uitgever-Directeur: Raymond Leblanc — Gedrukt in helle door: De Druck, C. Van Cortenberghe, Keizerstr., 12, Brussel. KUIFJE-HOLLAND Singel, 231, Dordrecht. Tel. 3655. Giro 199.334. Abonnementprijs: fl. 3,50 per kwartaal.

DE KUIFJE'S BON

RA, RA, WIE IS DAT?



X., te X. — 202 punten in een bruin pakje gefrankeerd met zegel van 1,20 frs.

X., te Kanne. — 275 punten voor drie reeksen « Zien en Weten ». (Ik heb altijd gemeend dat 3x125 het ronde getal van 375 maakte!)

X., te Jumet. — Een aangekende zending zonder naam of adres!

Jacques X., te Gent. — Je schrijft ons voor de tweede maal en ik weet nog steeds niet in welke straat je woont.

ONVOLLEDIGE ZENDINGEN:

Leon Verheylen, J. Dieudonné, Norbert Glaudot, Y. van Damme, André Godard, Jos de Hout: Al deze zendingen waren niet volledig en ik moest ze terugzenden.

ZIEN en WETEN

De Montgolfière. — Pildre de Rozier en de markies d'Arlandes waren de twee eerste mensen die werkelijk gevlogen hebben. Op 21 November 1783 stegen ze op te Parijs, in de Jardin de la Muette en landden op de Butte aux Cailles. Ze waren een tiental kilometer ver gevlogen in twintig tot vijf en twintig minuten. De « Montgolfière » had hierbij een hoogte van 1.000 meter bereikt. Dit is een tekst van de Kuifje's Chromoreeks **ZIEN EN WETEN** die je met de Kuifje's Bons kunt verwerven om je kennis te verruimen.

Onder de Vlag van de Compagnie

TEKSTEN EN TEKENINGEN
VAN BOB DE MOOR

De vloot van Piet Heyn heeft verschillende Portugese schepen gekaapt die in de haven van São Salvador voor anker lagen. Maar het admiraalschip werd het slachtoffer van de vijandelijke vestingen...

Wat vloog daar in de lucht?... Verdomd! Je kan niets zien door die smerige kruitdamp!



De rook trekt even op!... Daar!... Een van onze schepen is ontploft!



Inderdaad. Op een van de bodems, de «Oranjeboom», ontstond een brand, die kruitkamer bereikte... In enkele seconden tijd zinkt het vaartuig, vijftig mannen van de vijf en zestig koppige bemanning met zich meesleurend...



De tijd komt op! Komt er nog geen beweging in het schip?

Nee, admiraal. Het is als aan de zeebodem vastgegroeid!



Admiraal!... Admiraal Heyn! Ik kom uit het ruim!... Het water bereikt reeds de onderste batterijen! Het komt langs talrijke gaten binnengestroomd. Het wast in het schip bijna even snel als buiten!

Donders! Dan is er geen kans meer het vaartuig te redden!



Mannen, al ons werk kan niet meer baten. Wij moeten het schip verlaten! Maar de vijand zal het niet in handen krijgen! Wij zullen het in brand steken!



DE MATROZEN
SPRINGEN IN DE
SLOEPEN.
DAARNA WORDT HET
VUUR AAN HET
DOORSCHOTEN
VAARTUIG
GEBRACHT.
REUSACHTIGE
VLAMMENTONGEN
SLAAN WELDRA TEN
HEMEL.
ADMIRAAL PIET
HEYN VAART
NAAR DE
«WALCHEREN»
EN KLIMT ER AAN
BOORD...



Hoe jammer, neer admiraal, dat de «Amsterdam» op het allerlaatste ogenblik nog moest prijsgegeven worden... Hemel, u bent gewond!...

O, ik had steeds een goede verzorger bij de hand... Geef nu bevel buiten schoots van de kastelen te varen, kapitein.



Van nu af zal ik van deze bodem het bevel over de vloot voeren... Laat ons eens kijken wat we verder zullen doen... De stad terug aanvallen... lijkt mij gevaarlijk... Laat de prijschepen op sleptouw nemen. Daarna varen wij de baal uit...



Onderlussen staat Cori aan dek te kijken naar de bewegingen van de schepen. Maar plots wordt zijn aandacht getrokken naar een vreemd vaartuig, dat door de optrekkende kruitdamp zichtbaar wordt...

Maar dat is... HEER ADMIRAAL! HEER ADMIRAAL!



(Wordt voortgezet.)

DE SPINCHTER HET GORDIJN

BOM, BOM, BOM, BOM... Het sloeg middernacht op de toren van Sint-Bogumil-de-Grote.

Alles was stil in de linker-vleugel van het koninklijk paleis van Silvoizita. De opperhofmarschalk, graaf Yoghurt Stepanovitch Vollemelk, schoof zacht 'n stoel achteruit en liep op 'n tenen naar de kamer van de koning. Een licht gesnurk zei hem, dat Zijne Majesteit Juva IV Popolovitch, koning van de Morovasjes en de Slavosavons, sedert een vijftiental minuten sliep. Graaf Yoghurt wist, dat dit koninklijk gesnurk na een uur aanzwolg, dan plotseling stopte om na enkele minuten luid en doordringend te herbeginnen tot 's morgens. Het was op raad van de koningin-moeder, dat de koning al dus snurkte. Men kon het best vergelijken met het annerpend geluid van een metalen zaag en het beletste de schildwachten, die voor de deur hadden postgevat, in te dutten. In het kasteel van Silvoizita wist iedereen maar al te goed wat er zou gebeu-

Verhaal van Alfred Gerard
Geillustreerd door Tibet

grinslachte en fluissterde « Haha » ditmaal in de taal van Vondel, die hij aan de Leuvense Universiteit had geleerd. Zoals de lezer wel kan merken, sprak hij ze buitengewoon goed. Diploma's had hij van Leuven echter niet meegebracht, maar wel een voor-liefde voor Kriek-Lambik met suiker.

Vermits er niemand op het balkon stond, moest de graaf ook de zware, karmozijnrode gordijnen, die de vensters bekleeften, nog eens terdege bekijken, want het was immers daar, dat die lelijke Karamelovitch zich op 'n avond had verstoppt met de bedoeling een nieuwe dynastie te grondvesten en door de bestaande uit de roeien, dat spreekt vanzelf! Wat al historische herinneringen er aan dat kasteel van Silvoizita verbonden waren! Iedere hoek, ieder meubel getuigde van een gebeurtenis die de heersende vorsten nog meer glorie en macht hadden gebracht.

Doch, die avond, zat er achter een van karmozijnrode gordijnen slechts een grote spin. De graaf delfde verschrikte achteruit en op zijn borst rinkelden enkele dozijnen medailles, die hij als beloning voor zijn heldhaftig gedrag op het slagveld had gekregen. Graaf Yoghurt was de grote held van de Slag van Kasroivona, doch van spinnen, zo kleine als grote, was hij vreselijk bang.

's Avonds min en vree brengt een grote spinnekop mee, zei de graaf stil en meteen vatte hij moed en geloofde dat die spin hem iets goeds voorspelde. Het zou dus voor die avond zijn? Hij huiltende...

Graaf Yoghurt veegde met zijn mouw het zweet weg dat op zijn voorhoofd pareide... Hij was alleen in de

wachtkamer... Iedereen allep... het ogenblik was gunstig. Hij was er in geslaagd aan de waakzaamheid van de Chupetskala te ontsnappen en de duivel wist dat deze Chupetskala overal open had. Het was de Geheimel Staatspolitie die iedereen deed beven. De Chupetskala wist alles, kende alles, zag alles en was de stevigste steunpilaar van de troon. Het kwam er niet op aan welke troon. Iedere keer deze van bezitter verwisselde, kwam de Chupetskala dadelijk in dienst van de nieuwe vorst en rekende alle getrouwen van de voorgaande koning in. Zij werden te samen met zijn kamerheren, secretarissen, officieren, soldaten en knechten naar het bargo, ergens op een verlaten eiland, gezonden en nooit zag men hen terug. Op dit eiland echter, zagen de aanhangers van de Popolovitch de verkleedde volgelingen van de Vazilnovitch terug,



ren, indien de schildwachten insliepen. Het kon het binnendringen van de aanhangers van de dynastie van de Vazilnovitch tot gevolg hebben. Dat was trouwens het procédé, dat Juva IV zelf had toegepast om de Vazilnovitch omver te werpen en de regering van de Popolovitch af te kondigen.

Daar spelletje van « op en af de troon » duurde reeds sedert 1867, jaar waarin de Morovasjes-Slavosavons hand in hand gingen met de Bagars (sedertdien op nieuw hun aartsvrienden) om het juk van de Turken af te werpen en de laatste sultan van de familie der Sulfamiden te verjagen. Van de vier Morovoja-Slavosavons dynastieën waren er nog twee overgebleven. De Tororovitch en de Abtrakadabrasevitch waren van het politiek toneel weggevaagd, de eersten door uitroeping van heel het ras, de tweede door worping...

Graaf Yoghurt held zijn adem in en ging tot aan de elkendure, die uitlag op de gang. Hier waakte, in principe althans, een tot de tanden gewapende soldaat. Om het geronk niet te horen had hij een prop watten in de oren gestopt en geleund op zijn hellebaard sliep hij de slaap der rechtvaardigen. Alles ging dus over-perste...

— Haha, fluissterde de graaf in het Morovasjo-Slavosavonisch en hij ging terug naar de tafel waaraan hij, enkele minuten te voren, gezeten had.

Het balkon! Hij zou het haast vergeten. Misschien waren er daar twee ogen die hem bespieden. Het was op datzelfde balkon dat zes jaar geleden een soldaat van Hunarus II de Verdraaide, zich verborgen had met het doel prinses Adrenaline te vermoorden, op het ogenblik dat deze laatste een kop thee (waarin gift was gemengd), naar haar schoonbroer Klamor I Popolovitch, oom van de regerende vorst bracht.

Niemand op het balkon... De graaf



die aangehouden waren tijdens een vorige staatsgreep, en Popolovitchisten die ingerekend waren tijdens een revolutie die nog vroeger had plaatsgehad, zonder de Vazilnovitchisten te tellen die er nog vroeger zaten. Men vergat hen eenvoudig. Denk daarom niet dat er te veel volk op het eiland was. O neen. De ene groep vocht er hardnekkig tegen de andere en slaachters vielen er aan weerskanten.

Vandaag waren de mannetjes van de Chupetskala er echter niet. De graaf kon dus handelen, maar hij moest het blikseman doen. De opperhofmarschalk was nu fluits te poot, ondanks zijn vijf en zestig jaar en vlug liep hij naar een kleine schrijftafel in acajou. Met bevende hand zocht hij het knopje dat een geheimel schuif opende. Even kijken, het was toch de derde richel links te beginnen van boven. Het plan, dat zijn vrouwelings kolonel Bagoudvo hem gegeven had, was ongetwijfeld juist. Ha, daar was het... Het hart van de graaf klopte luid... Hij stak de hand uit en, ja, helemaal in de hoek vond hij ze...

— Hehe, grinnikte de graaf zachtjes...

Plotseling omknelde een stalen hand de schouder van de opperhofmarschalk... De ongelukkige viel op de knieën... Hij was ontdekt, ontdekt op het ogenblik dat hij zo dicht bij het doel was... Zijne Majesteit Juva IV stond daar in al zijn lengte voor hem, gekleed in zijn schitterende scharlakenrode met hermelijn afgestekte kameras...

— Graaf Yoghurt Stepanovitch Vollemelk, bulderde de vorst, ik betrap je op beterschap! Jij in wie ik het grootste vertrouwen heb, jij, de afstammeling van Hepatol de Dapere, jij aan wie ik de hoogste posten heb geschonken, die ik m'n rechter-hand waande... Jij bent het! Ik overlaaide je met eerbewijzen en geld, en jij, jij bent het die heimelijk mijn whisky uitdrinkt!



TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN



Ziehler waar'er gebouwd is:

Enkele vrienden maakten een vacantielocht aan boord van de « Esperance », die in de Rode Zee door een Duitse kapitein werd tot zinken gebracht. Zij werden afgezet op een eilandje. Bert viel in handen van de Papoea's, doch kon door zijn vrienden bevrijd worden. Ze vluchten in een graven en komen na enkele dagen in het gezicht van een groen eiland.



Firmin was zo groot als de inlandse tovenaar...

— Ik wou dat we iets te eten kregen, antwoordde Fons, die met het gevoel van veiligheid ook dadelijk weer de hongerziekte te pakken had.

De inlandse vorst gaf een teken en iedereen zette zich voor de hut op de grond neer. Alleen de vorst en enkele dignitarissen hadden aan onze zijde plaats genomen, de overigen keken van op afstand en rechtstaand vol eerbied toe.

Op grote bladeren van waterlelies, die aan de zijden omgekruld waren en aldus een bord vormden, diende men ons een geroosterd biggetje op, overgoten met een sijn gekruide saus. Dan kregen we bananen, ananas, wilde druiven en palmwijn die we dronken uit een halve, uitgehaalde cocoonoot.

De maaltijd verliep zeer vriendschappelijk, al konden we slechts in gebarentaal tot elkaar spreken. Plotseling sprong echter een grote inlander woest te midden van de kring. Hij was gehuld in een kleed uit raffia en het houten masker, dat zijn gezicht verborg, zag er alles behalve aantrekkelijk uit.

— Dat is de tovenaar van de stam, zei Daelmans.

De man zwaaielde met de armen en danste minuten achter elkaar ter plaatse rond met een duizelingwekkende snelheid.

NEEN, niet ginds, daar moet je kijken, zei Fons Meersmans en draaide mijn hoofd naar rechts.

Ik dacht dat ik van vreugde zou wenen. Zeven of acht mijl van onze boot, rees een groen, paradijsachtig eiland uit de golven op! Het was een enorme licht hellende hoogvlakte. De kust, steil in het Oosten, daalde in zachte glooiing naar het Westen toe. Het eiland was door wouden omkransd en als een zilveren lint sprong een rivier van rots tot rots, van in het midden naar de zee toe.

De koorits, die in m'n slapen hamerde, was als bij toverslag verdwenen. Alle vrienden waren wakker en hadden hun stem teruggehoorden om het eiland blij te begroeten. De ontroering was zo groot, dat ze allen naar stuurboord renden en onze kano dreigde te kantelen.

— Kalme! Kalme! riep Daelmans lachend. Jullie willen toch niet verdrinken op het ogenblik dat we de haven binnen lopen?

Het eiland is bewoond, zei de kleine Bertrand. Ik zie hutten en rook, uiterst links op de hoogvlakte.

— Hopen we dat ze vriendelijker zijn dan de inwoners van het eiland « Raven-donk », antwoordde Bert letwat ongerust.

— Kijk eens naar het strand! De inboorlingen geven ons tekens!

Inderdaad, zei Erik, ze zwaaien hun armen in de lucht en ik zie geen enkel wapen in hun handen. Ze zien er niet vijandelijk uit.

De bewoners van het eiland duwden hun kano's in zee en pagaïden met forse slagen in onze richting. Ze vormden een grote boog en lieten ons door gebaren verstaan dat wij dezelfde beweging moesten uitvoeren om naar hen te komen.

— Er liggen riffen, vlak onder de oppervlakte van het water en daarom mogen we niet recht naar de kust stevenen, zei Daelmans. Kom, laten we hun bevelen stipt uitvoeren.

We moeten toch op onze hoede zijn, antwoordde Firmin en greep zijn karabijn. Ik wens niet van de regen in de drup te raken. Die kroeskoppen houden misschien van de vreemdelingen gelijk de kat van de muis.

Intussen waren de kano's genaderd en we konden de gebroeders, atletische gestalten van de inlanders duidelijk zien. Hun kroeshaar was in drie delen gescheiden en het middenste deel geleek op de pluimen van een helm. Om de lendenen hadden ze een elegante, bontgekleurde parel riem. Het was niet zo monsterachtig gefatsoerd als de Papoea's. Hun gezicht is veel fijner. Ik geloof dat we met de Maori's te doen hebben, in dit geval zijn we gered, zei Daelmans.

Firmin en Bert hadden hun karabijn weer in de boot geleegd en wij maakten grote gebaren van vriendschap. De inlanders antwoordden met een soort van melodieuze, nostalgiek welkomstlied. Hun vrouwen waren met vaardige hand versierd en achterop stond een kleine hut gemaakt van pandanusbladeren. Omringd door een echte escorte landden we eindelijk. Mannen, vrouwen en kinderen trokken onze boot op het zand. Toen we uitstapten, waren onze benen zo stijf en onze spieren zo zwak, dat we ons nauwelijks overeind konden houden. Geholpen door enkele flinke kerels, die onze zakken en kisten droegen, werden we met gebaren en kreten uitgenodigd naar het dorp te komen, dat hoger gelegen was.

— Wat zeggen jullie van zuik 'n ont-vangst? vroeg Daelmans.

— Een droom! riepen wij in koor.

We waren totaal uitgeput, doch de har-

telijkheid van de ontvangst kikkerde ons zodanig op, dat we al die goede mensen wel hadden kunnen omhelzen. Omringd door onze nieuwe vrienden stegen we de helling op. Iedereen scheen een bijzondere belangstelling te hebben voor de witte baard van onze Oude en voor de karabijnen, die Firmin en Bert aan hun gordel hadden gehangen. Deze Maori's hadden ongetwijfeld reeds blanke gezien en ook kennis gemaakt met de kracht van vuurwapens.

Over een weg van platgestampte aarde, omzoomd met pandanus en bloeiende magnolia's stapten we ongeveer een kwartuur, dan kwamen we op het dorpsplein. Een zestigtal degelijk gebouwde hutten stonden hier rond een grotere hut, aan beide zijden voorzien van rechthoekige verliengstukken. Dat was ongetwijfeld het huis van de chef.

Door de kreten van onze begeleiders verwittigd, stapte een grote kerel uit de hut en kwam ons tegemoet. In de hand hield hij, bij wijze van scepter, een knots, hij had een witte baard en zijn hoofd was meerveren van de paradijsvogel gekroond. Wij begrepen dadelijk waarom het witte kindersiersel van Daelmans zoveel belangstelling en ontzag inboezemde. Onze professor scheen het protocol van de Maori's goed te kennen... Hij en de chef legden de handen op elkaars schouders en wreeven de neus tegen elkaar, wat betekende dat beide met vredelevende intenties waren bezield. Te onzer ere riepen de inboorlingen « Kohal-hal », wat overeenkomt met ons hoera.

De vreugde steeg ten top toen onze professor zijn vergulde horlogetelling om de hals van de inlandse chef legde. De oude Maori schonk Daelmans in ruil een hals-snoer van echte parels, zo groot als een noot.

— Ik geloof dat we gered zijn, zuchtte Firmin.

EEN HEEL JAAR VACANTIE

ROMAN VAN YVES DUVAL

GEILLUSTREERD

DOOR ALBERT WEINBERG

kende snelheid. Zijn kadans was werkelijk zo vlug dat men zijn benen haast niet meer zien kon. Dan keerde hij zich naar ons toe en verzocht de blanke tovenaar met een handgebaar te laten zien wat hij kon!

— Vooruit, Firmin, redt de eer van het blanke ras, riep ik.

Een andere prijs dan die van gymnastiek had Firmin nooit behaald, maar deze liet hij zich dan ook door niemand roven! Langzaam stond hij op en ontblootte het bovenlijf. Hij was even groot, maar veel krachtiger gespierd dan de inlandse tovenaar. Hij steunde zich op de handen, gooide de benen in de lucht, draaide zich om en ging dan op de handen rond de kring inboorlingen, die nieuwsgierig toekijken. Wij kliepen in de handen, doch de tovenaar sprong weer op en begon met de lenigheid van een tijger enkele luchtsprongen te maken.

Letwat uit z'n humeur, nam Firmin een aanloop om de sprongen van de tovenaar na te bootsen. Hij kwam daarbij echter op de schouder terecht...

Een afkeurend gemompel steeg op en wij waren alles behalve gerust...

VOLGENDE WEEK :

HET LEVEN

OP HONO ROEROE



De Ontdekkingsreizen van ROALD AMUNDSEN

DOOR RAOUL AUGER NAAR HET BOEK VAN E. PEISSON

Amundsen liet de « Maud » onder bevel van Wiating naar de Pool afrijven. Hij hoopt hetzelfde doel snel vliegzaam te bereiken. Te Nöme, in Alaska, wacht hij op nieuws over de « Maud »...



Op 14 December was de « MAUD » reeds 450 km. afgedreven (4 km. per dag). Amundsen krijgt opnieuw vertrouwen en ontbiedt lt. Dietrichson naar Nöme.



De Winter is voorbij. Iedere dag laat de zon iets langer aan de hemel, soms schittert ze vuurrood in een wit nevelgordijn.



Maart 1923. Het nieuws over de « Maud » is nog steeds gunstig. Er komt leven in de haven van Nöme, de walvisjagers varen weer uit...

Dietrichson is toegekomen en Amundsen vertrekt met hem naar Wainwright, waar ze Om dal terugvinden met de Junkers. Alles is klaar.



De Junkers stijgt op, maakt een korte proefvlucht en keert weer. Dietrichson ziet alles nog eens na en dan...



... wordt een tweede proefvlucht gemaakt. Hij de landing loopt het mis. Het toestel glijdt op z'n skies tot buiten het vliegveld en komt ten slotte tegen een rots terecht. Het landingsgestel is gebroken...

Prachtig! Doch,
wie zal ze betalen?

Maak je daarover
geen zorg. We heb-
ben de nodige fond-
sen bijeen gebracht!

Amundsen is er het hart van in. Het is
reeds te laat om nog vervangstukken uit
Oslo te laten komen. Na de maand Mei is
het onmogelijk over de « pack » te vliegen.
De ontdekkingsreiziger heeft bovendien
haast geen geld meer. Amundsen keert te-
rug naar Seattle en denkt er aan het met
een watervliegtuig te proberen en verneemt
dat men er voor hem drie heeft besteld.

vanuit de Spitsbergen te vertrekken. Er komt echter geen eind aan de te-
genslagen! Amundsen krijgt het bericht dat de « Maud » wel afgedreven is,
is doch de Noordpool niet bereikte. De « Curtiss » geraakt in een put, is
beschadigd en kan niet opstijgen...



16 Juli breekt het toestel bij de landing een vleugel en het landingsgestel.
Het ijs en de sneeuw zijn alle waarnemingen voor de piloot haast onmogelijk.
Terwijl Amundsen hierover zorgen maakt, krijgt hij een brief...



De « Maud » is in ge-
vaar! Amundsen vraagt
dringend de levering
van de beloofde Dor-
niers... Men weigert,
want ze werden niet be-
taald! « Maar de ma-
kelaar van Seattle heeft
toch alles geregeld! »
riep Amundsen, waarop
het rustige antwoord
ontving: « Van een ma-
kelaar uit Seattle
hebben we nooit ge-
hoord! »...



is Augustus en de
d » slaagt er niet in
nieuw door de stro-
e laten meedrijven en
e voor de motor is
verbruikt. Men moest
in prijs terugkeren.
toe? Na weken har-
d gelukt het de kocht
de Siberische kust te
en en ze overwintert
dezelfde plaats waar
« Maud » vijf jaar te
een Winter verble-
ed.



Amundsen was over heel de
lijn verslagen. Hij werkt niet-
temin aan plannen om de Pool
te overvliegen. Hij heeft geen
geld en moet weer trachten
rijke mensen te interesseren.
Eindelijk krijgt hij steun van
de Noorse Luchtvaartmaatschappij.

ommessen, directeur van de
sappij, spreekt bij de regering
ste voor de plannen van
sen, die echter het geld voor
orniers moet verzamelen...



Hij gaat dan weer naar Amerika
om voordrachten te ge-
ven en ten einde dit geld bij-
een te krijgen en de soldij van
de bemanning van de « Maud »
te vereffenen, want die jongens
hebben sedert 5 jaar geen sol-
dij meer getrokken!

Onvermoeibaar reist hij
van de ene stad naar de
andere, gaat zelfs in de
dorpen en overnacht in de
kleinste hotels. Iedere
avond kan hij enkele bil-
jetten in
zijn portefeuille ste-
ken...



Op 'n avond komt een jonge man
heen opzoeken en zegt:

Amundsen, indien je me
aan je expeditie laat deel-
nemen, geef ik onmiddellijk
een check van 85.000
dollars! Deze man was
Lincoln Ellsworth.



DE SPOOKKUIJ

VERHAAL
DOOR
John FLANDERS



In geloof wel dat dit stukje de lezers van «Kuitje» bijzonder interesseren zal. Meer dan waarschijnlijk weten ze niets af van de «Ghost-Crest» of «Spook-kuil».

De «Spook-kuil» is een vogel... een vreemd schepsel! Maar laten we aan 't woord, drie oude zeelieden, Crutch, Cooper en Brusher, die, als ze nog in leven zijn, de tachtig vier achter de rug moeten hebben.

De 165° meridiaan O.T. snijdt dwars door de archipel der Carolinen; de 5° parallel N.B. insgelijks. Het kruispunt van deze beide coördinaten ligt midden het eiland Aramanga.

De geen moeite, de kaartkaarten vertonen op deze plaats een blauwe leegte van ongeveer vier honderd mijl middellijn.

Aramanga is een bijna eirkelvormig eilandje, met een meertje midden in, dat echter geen lagune is, dichtgemetseld door de infusiediertjes die grijs koraal fabriceren en onvermoeld riflen bouwen. Zijn oorsprong moet zuiver vulkanisch zijn. Er groeien klapperbomen en het bush kroelt van vogels en klein wild.

Hoe Crutch, Cooper en Brusher er kwamen met hun brick, de «Speedy», daar hebben ze nooit iets van gezegd, en zulz'br er wel reden toe hebben. Crutch was de kapitein, Cooper de eerste en Brusher de tweede stuurman, met hun drieën waren ze eigenaars van de «Speedy», de bemanning bestond uit Kanakken.

Toen ze Aramanga aandeden, kwam Wapoo, de bootman, verklaren, dat geen enkel der Kanakken aan land wilde gaan.

— Een duvel-duvel, natuurlijk, zei Crutch (die wist dat er met het bijgeloof der eilanders niet te gekschieren viel) maar van welke aard?

— Wongono, antwoordde de Kanak, en hij voegde er bij in 't Engels: Ghost-ghost.

Brusher die 't gehoord had, floot zachtjes tussen de tanden.

— Weet u er soms meer van, Brush? vroeg de kapitein.

— Ja, het is een vogel. Men zegt ten minste dat het een vogel is. Men zou hem beter «Vliegende Kuil» noemen, want 't is enigste dat men er van te zien krijgt!

— Malignheid, bromde Crutch.

— Ik zal natuurlijk aan wal gaan, ging Brusher voort, maar zou het liever niet doen. Men vertelt leuke dingen van die snaak.

— Als we hem kunnen neerschieten, zullen w'er een moute duet voor krijgen, grinnikte Crutch.

— Ho voorzeker. Beproof het maar, was 't antwoord en meer was er uit de tweede stuurman

niet te krijgen, want hij was doorgaans vrekking met zijn woorden.

Alle drie gingen aan land, oogstten klappernoten in, zoveld ze maar wilden en schoten een aantal parelhoenders en legden zelfs een wild biggetje neer.

— Laten we een tent opslepen bij het meertje, stelde Crutch voor, daar zullen we ten minste geen last hebben van kakkerlakken!

Het leven in de tent was aangenaam, het was er fris; het meer leverde goede vis en het bush overvloed van wild.

Cooper ontdekte fraaie parelmoerschelpen, die geld waard waren, en na enige dagen had de «Speedy» er heel wat van ingeladen.

— Waar blijft de Wongono? spottte Crutch op zekere avond.

Een luide scherpe gil weerklonk buiten en Cooper, die naar de ondergaande zon stond te kijken, kreeg zo'n geweldige stomp op zijn mond, dat het bloed hem uit de neus spoot.

— Daar is hij, zei Brusher en hij wees naar een scherpe driehoek die als een pijl over 't meertje wegschoot.

De volgende morgen, op 't ogenblik dat hij met een vracht schelpen op het strand stond, kreeg Crutch een klinkende oorveeg, gevolgd door een snavelhouw die hem de bovenlip open-scheurde.

Hij zag een roodachtige kuil op een paar el' vóór zijn ogen dansen en hoorde een overdo-vende gil, toen kreeg hij nog een slag die hem bijnaks duizelen deed, en weg was de «Ghost-Crest».

Spook of niet, dat zal ik u betaald zetten, vulpoes! dreigde de zee-man en hij kwam de tent niet meer buiten zonder een jachtroet met ganzenhagel geladen.

Brusher kwam de volgende morgen aan de beurt; hij zag de vliegende kuil uit het bush opschieten en op hem afkomen.

Hij begon als 'n gek met de armen te zwaaien, maar het vreemde schepsel gaf hem zulke en hevige por tegen de benen dat hij hals over kop buitelde en in 't vand bleef zitten.

— Ja, bromde Crutch die avond, terwijl ze een glaasje whisky brachten, uw spook-kuil bestaat, daar is niets tegen in te brengen. Die half onzichtbare moet een kanjer van een beest zijn, mijn geweer is ook een kanjer in zijn soort.

— Set ik deed Cooper, die ditmaal naar de wande-sende maan aan 't kijken was. In het blauwe licht zagen de zeelieden een donkere kuil die over de hemel meer volgen, ze vloog thans heel zachtjes, zoefjes op en neer gaand.

— O.K. 't siste Crutch en zijn jachtroet braak-

te tens twee ellenlange vuurstralen uit in de duisternis.

Een afschrikwekkend noodkreet weerklonk gevolgd door een zware ploos.

— Hij ligt in 't water! schreeuwde Cooper en alle drie snelden naar het meer.

— Ho, God, wat gebeurt hier? stamelde Cooper. Kijk, kijk, hij wordt zichtbaar!

Later vertelden ze nog onder elkaar, dat ze nimmer iets gruwelijker te zien kregen.

De grote rode kuil stond recht op een breed en grinnend bekken, een overgroot doodshoofd met holle ogen en woest snaakende muil.

Het lichaam was dat van een roofvogel van buitengewone afmetingen, maar 't geen er 't ijsgewekend van was, waren de twee gepierde handen die uit de ruwe vederen te voorschijn kwamen.

— We moeten hem krijgen! riep Crutch, hij is een fortuinlijke waard!

Hij liep een handspaak halen, maar kwam te laat. Daar rees de scherpe muil van een gaval-krokodil uit het water op, hapte het monster-achtige kring vast en verdween er mee in de diepte.

De «Speedy» keerde enige dagen later naar Australië terug, waar ons drieliet zijn weervaren vertelde en vreselijk werd uitgelen.

Dokter Hawley Middleton aan wie men het merkwaardig verhaal te danken heeft over de zeevogels der Stille Zuidzee, heeft er niet mee ge-lachen.

In de beschrijving die Crutch, Cooper en Brusher van het gevleugeld monster geven, komt overeen met die van de «Ghost-Gull» of Spook-meeuw, een zeer zelfde zaak vogel, die men bijna nimmer onder schot kan krijgen, zo schuw, slim en vlug in zijn bewegingen is hij. Hadden de zeelieden hem kunnen meebrengen, een natuurvorser zou er hun een paar honderd dollar voor gegeven hebben.

— Maar die onverklaarbare onzichtbaarheid van het dier, dokter?

— Duvel-duvel, glimachte de geleerde, en hij gaf er de volgende uitleg van: Na een Southern-Burster of Zulderstorm, ontstaan vaak hevige moerskorten die een eiland kunnen uitmoorden. Maar nog vreselijker is, dat de kiemen, ofschoon verzwakt met de tijd, blijven voortbestaan. Dan doden ze wel hun mannetje niet meer, maar verwerken vreemde zinsbegoochelingen, van massale aard.

Onze vrienden werden er voorzeker door aangegrepen en kregen enkel de vliegende kuil te zien.

Doch als u dat Crutch, Cooper en Brusher vertelt, zeggen ze:

— Maak dat de ganzen wijs, gezien is gezien en blijft gezien. Jammer van het verloren on-dier, maar het parelmoer bracht ons toch een aardig sommetje op!



DE SCHAT VAN BEERSEL

TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN WILLY VANDERSTEEN



HET FEDDAAL SLOT VAN BEERSEL, OP 13 KM. VAN BRUSSEL, DATEERT VAN 1300 EN KENDE EEN BEWOGEN VERLEDEN. IN 1920 WERD HET GERESTAUREERD DOOR DE ZORGEN VAN DE "LIGA DER VRIENDEN VAN HET KASTEEL VAN BEERSEL" EN ALS MUSEUM VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJK GESTELD.



SEDERT ENKELE JAREN WORDEN ER OP HET PRACHTIG BINNENPLEIN TOEGEVORSTELLINGEN IN OPENLUCHT GEGEVEN. OP HET OGENBLIK DAT ONS VERHAAL BEGINT, VOERT EEN KRANIG GEZELSCHAP HET MEESTERWERK "GEEN VERLOF VOOR DE MUSKETIERS" OP. SUSKE, WISKE EN LAMBIEK WONEN DE VERTONING BU.



Tijdens een pakkende passage waarbij de "goeie" met de "lechte" duelt, leeft onder de ogen van de karlelervrouw, hijkten Suske en Wiske gespannen toe...

Die mannen kunnen nogal schermen, hé! De schermmeester die het hen geleerd heeft moet erg knap zijn!



Oei! De held was er bijna aan! Ha! Hij gaat opnieuw tenaantval! Oei nu wordt hij weer...



IK ZEI, dat het een knapman moet zijn die hen zo heeft leren...



Tou, Wiske, vraag hem nu toch eens wie die knappe man is, die hen zo heeft leren schermen! ...Het is hijzelf, natuurlijk!



Het toneel wordt langzaam boeiender. Boven op de ringmuur speelt de begaafde actrice, Madeleine Fleuwe, met overtuiging de rol van de kasteelvrouw.



Op zeker ogenblik staart de actrice omhoog... haar blik verstart plotseling...



Ze deinst verschrikt achteruit... valt uit haar rol... met een luide gil van de ringmuur...



(Wordt voortgezet.)

DE NIEUWE AVONTUREN VAN KUIFFE EN BOBBIE

MANNEN OP DE MAAN

Professor Zonnebloem leidt Kuifje en kapitein Haddock doorheen de maanraket, die in aanbouw is. De kapitein dreigt ieder ogenblik te vallen over een of ander voorwerp...



Oef! Batscheel-de-geen haar!



Ik lag bijna in die verwenste put! Gelukkig kon ik me op het laatste nippertje nog vastklampen...



Zie je wel! Ik had je toch gezegd op te passen! Ik ben wel een onnozeelaar maar, ik zie waar ik m'n voeten zet. Nu gaan we naar beneden!



Zoals jullie zien ligt deze afdeling hoger dan de andere, ze heeft de hoogte van twee gewone verdiepingen...



Kapitein, eens en voor goed, wees voorzichtig, kijk uit je ogen! Hier is nog een eenmansput. En jij ook, Kuifje, zie waar je loopt en let op Bobbie...



Hier zijn de reservoir... Reservoirs van drinkwater en brandstof. Deze laatste dienen om de hulpmotor te bevoorraden die, zoals jullie weten, bij het vertrek en op het ogenblik van de aankomst ingeschakeld wordt...



Blijf niet zo dicht bij die opening staan, sapperloot! Hou je er dus werkelijk aan je benen te breken?



Om uit en in de raket te stappen, op het ogenblik dat we in de ruimte zijn, moet er een sluisstelsel voorzien worden, dat deze operaties uiterst makkelijk maakt. We zullen dat op de benedenverdieping van nabij bekijken...



Kapitein, nog een opening! Wees voorzichtig!



En dat is de handle, die de sluis doet functionneren...



Hallo... Hallo... Professor Zonnebloem wordt dringend in de Centrale gevraagd.

Luister!



Goed. Ik kom... Jullie kunnen de grote bergplaats hiernevens nog eens bekijken. Ja, die deur daar. Ik ben dadelijk terug!



Par op, kapitein, daar is een trede!



(Wordt voortgezet.)

Wanneer deze brief toekomt, zijn de twee grote klassieke wedstrijden achter de rug, nl. de 5.000 en de 10.000 meter waarover



OM EN ROND DE OLYMPISCHE SPELEN

HELSINKI, JULI 1952.

OVER Finland en de Olympische Spelen van dit jaar hebben we reeds een en ander verteld, doch deze sportmanifestatie is zo belangrijk dat we er nog eens op terugkomen. Men ziet in het Land van de Duizend Meren het

— Haha! Ze nemen eenvoudig een soort van Turks bad «sauna» genaamd. De stenen van de plaats worden verhit en daarop wordt koud water gegoten. Het is in deze stoem dat de Noorderlingen baden. Daarna bewerkt men het lichaam met wilgentwijgjes om de bloedsomloop aan te wakkeren, de spieren soepel en lenig te maken. Onze Hindoe schudde het hoofd. Hij scheen er van overtuigd dat men de atleten van Finland met de ruwe borstel aanpakt.

GEEN KEGELSPEL.

TE Helsinki werd er geen kampioenschap voor het kegelspel betwist. Wisten jullie reeds, dat deze titel bestond? Hij werd voor het eerst betwist tijdens de Olympische Spelen van Berlijn in 1936. Het was de humoristische noot van de Olympiade, want rustige, dikbuigke heren wedijverden dagenlang met elkaar om het meester-schot. De Duitse ploeg haalde het ten slotte op de Oostenrijkse en de Franse rivalen.

Waarom men thans niet met de kegels speelt? Om de eenvoudige reden, dat het Olympisch Comité dit spel niet erkende. De natie, die de Olympiade inricht, mag

de beste atleten, Zatopek, Reiff, Mimoun, zich lieten inschrijven. Er is bij de deelnemers ook een naam die veel minder gekend is, maar die we goed in het oog moeten houden. Het is Herbert Shade. Drie jaar geleden beschouwde men hem nog als een looper van tweede rang. Iedereen lachte om zijn gekke sprongen en men vroeg zich af waarom die dertigjarige absoluut zou verder oefenen en optreden? Shade stond zich hieraan niet en werkte op. Het ogenblik dat jullie dit lezen, heeft hij de titel mischien op zak.

Nog een eigenaardige bijzonderheid over deze Shade. Men onderzoekt z'n hart en de specialisten kwamen tot de vaststelling dat het slechts 39 maal per minuut slaat! Het hart van Zatopek is ook zo'n fenomeen en nog vele gekende atleten hebben een hart dat langzaam slaat.

Jongens die er van droomt eens een sportfenomeen te worden, onderzoek jullie hart, tel jullie polsning en... wanneer de motor minder dan 50 maal per minuut klopt, kunnen jullie kampioenen worden zoals Coppi, Ray Robinson, Zatopek en nog andere sterren met een «lui» hart!



verschil haast niet tussen dag en nacht en de Finnen, die zo lang in het duister moesten leven, haalen hun hartje op. Het leven is er 's nachts zo intens als in Spanje en het hoeft ons niet te verwonderen, dat vele Europese atleten er de draad kwijt geraaken. De Zuid-Amerikanen kijken zich de ogen uit de kop, want zij veronderstelden dat Finland altijd half onder sneeuw en ijs begraven zat. In de straten, in de trams en de autobussen van Helsinki ontmoet men atleten in oefenpak, sommigen komen uit het Oosten en dragen een tulband. Ze hebben heel wat gekijks! In het Olympisch dorp worden niet minder dan drie en zestig talen en dialecten gesproken. Een echte Toren van Babel!

DE HINDOE BEGREET HET NIET

TE Helsinki vertelt men volgende anecdote. Een Hindoe ging een gebouw binnen om een storbard te nemen, doch vergistte zich van deur... Hij zag hoe drie Finse atleten door drie andere gespeide knapen met wilgentwijgjes bewerkt werden en hij nam verschrikte de benen.

— Waarom kregen die atleten ransel? Hadden ze niet goed gewerkt mischien, vroeg de Hindoe aan een Zweed.

echter de typisch nationale spelen op het programma zetten. In het jaar 1956 worden de Olympische Spelen in Australië betwist en zal er een titel zijn voor het boomerangwerpen. De Australiërs weten, dat zij die met glans zullen halen. Gebruik makend van het recht nationale spelen op het programma te zetten, zouden ze



Confituren*Ingelgde fruit*Ingelgde groenten*Frima*Hoornijs*Frima van Materine*Dropen*Hoezmann

Materine
FRIMA
VICTORIA
KUIFJE

Prosmans
Heudebert

DE KUIFJE'S BON

LIJST VAN DE GESCHENKEN

Punten

1. Prentjes «Reinaert de Vos», vijf 1-40, 41-80, 160, 161-196 PER REEKS 50
2. Afdrukplaatjes KUIFJE : uitgepu!
3. Prentkaarten KUIFJE, twee reeksen van 5 prentkaarten. PER REEKS 70

4. Brielpapier KUIFJE 80
5. Wimpel KUIFJE in 3 kleuren 100
6. KUIFJE's CHROMO'S van de reeks «ZIEN EN WETEN», per reeks van 5 chromo's:
 - Vliegtuigen, reeks 1 125
 - Luchtschepen, reeks 1 125
 - Spoorwegen, reeks 1 125
7. Portefeuille KUIFJE 200
8. Bloc-notes KUIFJE in een etui pas send bij de portefeuille Rescible 250
300
9. Puzzle KUIFJE
 - Klein model 350
 - Groot model 500
10. Blokjespel KUIFJE 500

V.B. — Er bestaan geen andere geschenken dan deze van bovenstaande lijst!

Maragarine ma*Zoffees en yralines. biscuits van Victoria * Bleetwaren Heudebert*Chocoosweet



DE PETROLEUMKOORTS

Oom Benjamin heeft een petroleumput behoort te Oil Creek. Om geen beroep te moeten doen op de schurk Lowest heeft oom Ben de machines en al het noodzakelijk materiaal in zijn eigen fabriek laten maken...

VAN F. CRAENHALS

TEKSTEN EN TEKENINGEN

Verdorie, de aandeelhouders zullen me laten vallen wanneer ze vernemen dat Benjamin me weer de loef afgestoken heeft...



Indien ik hem laat uit de weg ruimen, zal iedereen me beschuldigen. Ik weet waarlijk niet hoe ik die kerel kan klein krijgen...



Al de petroleumluitbaters die ik in mijn greep had, steken het hoofd op sinds Benjamin hen opgerold heeft. En hij kan goed spreken op de koop toe!... Maar aa... hij heeft gevaarlijke theorieën verkocht! Ik zal me toch kunnen wreken!



Je bent door de duivel gezonden, Armando! Ik kreeg daar juist een schitterend idee! Luister even!



Na zijn plan nauwkeurig te hebben toegelicht, besloot Lowest...

Begrepen? Je mag eerst dan optreden wanneer ik je het teken gegeven heb. Hou je klaar!



Intussen wordt de put nummer 32 de voornaamste petroleumuitbating van Oil Creek. Ben heeft bij zijn put een stapelplaats gebouwd waar hij in steeds vernield tempo petroleumexploitatie materiaal verkoopt!



Renaat en Christiane hebben een nieuwe vriend gevonden, de Indianen Joannino. Niemand kent de omgeving beter dan hij. Ze maken met hem prachtige uitstapjes...

Wat 'n heerlijk land! Hoe rustig! Het is jammer dat de mensen steeds willen vechten...

Inderdaad! Ik heb een kwaad voor gevoel!



(Wordt voortgezet.)



David Balfour

NAAR DE ROMAN VAN R.-L. STEVENSON

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN JACQUES LAUDY

Na de dood van zijn vader ging David naar z'n oom, Ebenezer, die op het kasteel van Shaws woont. Ebenezer brengt met David een bezoek aan het schip van kapitein Hesseusson...

David vindt het zonderling, dat men aan boord van 'n schip niet in evenwicht staat

Nee, ik zou hier nooit wennen!



Nee, ik zou nooit een goed zeeman worden!



(Wordt voortgezet.)

HONDERD VIJF EN TWINTIG JAAR GELEENEN STIERF



1827

1952

Het leven is voor Ludwig van Beethoven niet mild geweest, het was veel meer een lijdensweg die verzacht werd door ogenblikken van de hoogste vreugde en een onbezorgde tijd toen hij in Wenen bij Jozef Haydn studeerde. Zijn werken weerspiegelen de diepste menselijke gevoelens.

Meer dan een halve eeuw streed Beethoven tegen zijn noodlot en hij behaalde uiteindelijk de overwinning. Zijn ODE AAN DE VREUGDE, die als het ware de kroon vormt van de Negende Symphonie, getuigt hiervan evenals zijn laatste kwartetten.

EG

DE SOMMERSE JEUGD

LUDWIG VAN BEETHOVEN werd geboren te Bonn en aldaar gedoopt op 17 December 1770. Langs vaderszijde was hij van Vlaamse oorsprong; zijn grootvader werd te Mechelen geboren. De moeder van Beethoven was de dochter van een kok en weduwe van een kamermeester. Heel haar leven heft ze hard moeten werken. Haar tweede man, de vader van de grote componist, verdiende zijn brood als kleine, onbekende tenor en was een onverbuigbare dronkaard. Toen hij de muzikale begaafdheid van zijn zoon ontdekte, wou hij er een soort van Mozartwonderkind van maken, om zelf een lukkeker levende te kunnen leiden. Ludwig was echter absoluut geen kind dat zich hield voor leende. Toen hij vier jaar oud was, bracht hij reeds uren met viool en clavacevinstudie door, maar leermeesters hadden op hem geen vat. Toen hij elf jaar was, ging hij bij de hoforganist van Bonn studeren, een zeer gevoelig mens, die het vertrouwen van de eigenzinnige knaap won en hem werkelijk in de muziek inwijde. In deze tijd — van Beethoven was toen twaalf jaar — componeerde hij zes klaversonaten. Hij mocht de hoforganist in de kerk heel dikwijls vervangen en kreeg als cembalist een plaats in de Hofkapelle. Vrienden zorgden dat voor zijn verdere geestelijke ontwikkeling en hij kon zelfs aan de universiteit enkele lessen volgen. Van een onbekende kreeg hij geld om naar Wenen te reizen en bij de beroemde Mozart componist te studeren.

Heel spoedig moest hij echter terugkeren, omdat zijn moeder gestorven was. Dit verlies trof hem heel pijnlijk, omdat zij zijn troost en steun was. De zeventienjarige Beethoven beschouwde zich op dat ogenblik als hoofd van het huisgezin, zorgde zo goed mogelijk voor zijn twee jongere broers en ging zelf het pensioen van zijn vader afhalen om te verbinden, dat deze het in de herberg zou laten.

BEPROEVINGEN

NA de dood van zijn vader ging Beethoven terug naar Wenen, en studeerde bij Jozef Haydn met wie hij niet erg goed over de baan kon. Als geniaal klavierspeler en door zijn naam (men hield hem voor een edelman), kreeg hij toegang tot de hoogste kringen. Hij kon zo ruim leven, dat hij zijn broers kon laten komen. De ene werd apotheker, de andere beambte. Dat was voor Beethoven de gelukkigste tijd van zijn leven, de tijd waarin hij veel liederen, klaversonaten en kamerstukken componeerde. Hij leerde gravin Giulietta Guicciardi kennen en werd verliefd op haar. Ze voelde wel iets voor de jonge meester met de karakteristieke kok, maar het duurde niet lang. Ludwig van Beethoven was diep teleurgesteld en in de *Mondscheinsonate* verliktte hij zijn diepste gevoelens. Later schreef hij Theresa van Brunswick z'n hart, maar ook hier duurde de monie droom niet lang. Op zekere dag riep de geniale componist wanhopig uit:

„Arme Beethoven, voor jou is er op deze wereld geen geluk weggelegd. Je zult nooit andere vrienden hebben dan deze van je dromen!”

Toen hij zes en twintig was, voelde Beethoven het begin van de volledige doofheid, die hem heel z'n verdere leven kwelde. De eerste klachten over z'n lijden hoort men in de *Klaviersonate* opus 10 en de *Pastorale* opus 13. Was hij nog een mens, die te midden van een klankenwereld leeft, pijnlijk treffen dat het verlies van het gehoor? Z'n vrienden spraken tot hem en hij hoorde het niet, zij hoorden de klanken van een viool of de zang van een vogel en hij niet. Hij wou niet vragen, dat ze luider zouden spreken of spelen en trok zich steeds meer in zichzelf terug, in dezaamheid, die steeds groter werd, componeerde hij de heerlijkste muziek die de mensen ooit hadden gehoord.

Ik versta niet hoe beethoven een mens, zelf hij in een ogenblik van uitschietbaarheid. Het is waar dat hij onbevleerd veel van bloemen, wolken en dieren, van heel de natuur hield. De moeder



Het geboortehuis van de grootvader van Beethoven te Mechelen.

van de historicus von Frimmler vertelde, dat zij Beethoven jarenlang een kwaad hart toedroeg, omdat hij, toen ze nog klein was, met zijn zakdoek de vlinders opjag die zij graag gevangen had!

HIJ HAD DE VRIJHEID LIEF

BEETHOVEN stond geestdrijft tegenover de Franse Revolutie en de nieuwe ideeën die met haar over Europa waalden. Hij was negentien jaar toen de Bastille ingenomen werd. Napoleon aanzag hij als de redder van de mensheid en componeerde zijn ere de *Eroica*, die oorspronkelijk *Buonaparte* heette. Ook hier wachte Ludwig van Beethoven een grote teleurstelling. Toen hij hoorde dat generaal Bonaparte zich tot keizer had laten kronen, riep hij uit: „Hij was dus slechts een doodgewoon mens!” en zijn symphonie kreeg de opdracht: *Ter herinnering aan een groot man*. Deze symphonie werd onder leiding van Hans von Bülow in 1902 te Berlijn uitgevoerd en zeer goed onthaald.

Ludwig van Beethoven verdierpte zich graag in de werken van Goethe, Schiller, Shakespeare, Hornerus en Plutarchus en zijn geliefde meesters waren Haendel, Johann-Sebastian Bach, Haydn en Mozart. Hij voerde hun muzikale traditie tot de hoogste bloei. Beethoven wordt wel eens de laatste klassieker en de eerste romantiek genoemd.

HET TESTAMENT VAN HEILIGENSTADT

LUDWIG VAN BEETHOVEN werd steeds somberder en de vrienden die hem kwamen bezoeken, werden zeldzamer. Toen hij twee en dertig was, schreef hij het beroemd geworden *Testament van Heiligenstadt* (bij Wenen). Hierin lezen we ondermeer:

„Ik versta niet hoe aanzien voor somber, haatdragend en pessimistisch, jullie doen me onrecht. Jullie kennen de oorzaak van mijn houding niet. Sedert m'n prilte jeug staat m'n hart en m'n

geest open voor goedheid en zachtheid. M'n doel was steeds grote dingen te bereiken, maar denk eens dat ik sedert zes jaar aan een ongeneeslijke kwaad tijd, die onbekwame geneseheren nog verergerden. Geboren met een vurig temperament en gevoelig voor alle vreugden van het leven en de maatschappij, moest ik me spoedig afwenden van de mensen en me in eenzaamheid terugtrekken. Wanneer ik soms uit de eenzaamheid wou treden, werd ik rauw teruggestoten. Ik kon nochtans aan de mensen niet zeggen: *Prut luider!* Riep ik! Ik ben doof!”

„Hoe pijnlijk wanneer iemand aan m'n zijde een fluit hoorde die ik niet hoorde. Of als iemand een herder hoorde zingen en ik steeds niets hoorde. Dit alles bracht me soms tot wanhoop en het scheelde niet veel of ik had een einde aan m'n leven gemaakt. Alleen de Kunst weerhield me.”

De muziek « die een openbaring is, groter dan alle wijsheid en alle filosofie », heeft Beethoven telkens weer van de ondergang gered.

TIJDENS EEN HEFTIG ONWEER...

NIEMAND was aanwezig toen het stervensuur van de geniale componist sloeg. De kamer waarin hij lag, was donker, klein en vuil. Een gewelddige sneeuwstorm woedde boven de stad, toen hij op 26 maart 1827 de eeuwige rust inging. Hij die gezegd had « ik grijp het noodlot bij de keel », had zijn eigen lot overwonnen, dank zij een ijzeren wilskracht, een onwankelbaar geloof en een ontnebare liefde voor de muziek, de natuur, het leven zelf.

Acht vrienden, waaronder Franz Schubert, droegen de lijkstijl en een grote menigte volgrede de rouwtocht naar het kerkhof van Wacring. Na de plechtigheid liepen enkele vrienden bijeen. Een van hen hief zijn glas en riep: « Op hem die we zo juist begraven hebben! » Een vriend antwoordde: « Op de eerste van ons die hem volgen zal! » De man die dat gezegd had, was Franz Schubert. Hij volgde de grote meester het eerst en viel negentien maanden later, nauwelijks een en dertig jaar oud.



Blijvenzucht van het huis van de grootvader.

DRIE JONGENS in de STORM

Tekst van
KAPPA ED EFFE

Na heel wat schokkende gebeurtenissen zijn de drie vrienden Pieter, Hans, en Rob, weer eendrachtig verenigd...

Tekeningen van
R. POLESE



Volgende week : OPSTAND OP SAN DOMINGO !...

DE RING VAN GIBIL

Elemir van Zwabberdam, Henk, Leentje en hun gezellen, Armand en Nasir Abu, werden door de bewoners van het eiland Pasjoetan gevangen genomen. Tijdens een zwempartij wordt de chef door een monsterachtige slang gegrepen...

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN RAYMOND REDING

Toen de chef voor de ogen van de verschrikte toeschouwers verdwenen was, rees er een monsterachtige kop uit het water, gereed om toe te bijten...



Brr... nee, ik wil niet zien wat er daar zal gebeuren...



Doch de reusachtige slang werd vlak in de muil getroffen en was op slag dood...



Enkele minuten later komt de chef tot het bewustzijn...



Dat jullie nu voor eeuwig vrienden zijn... Ze noemen je « Hij-die-de-donder-in-de-hand-houdt »...



'k Ben blij dat het zo afgelopen is, want de fantazietjes van Nasir Abu hadden ons prestige een lelijke deuk gegeven!



Bij het vallen van de avond schreden ze door de reusachtige poorten van Kar Pasjoetan, de mysterieuze stad van Atlantis...



Wat is het hier stil! Er is hier zelfs geen kat!



(Wordt voortgezet.)

DE DANS DER GESCHEURDE BROEKEN



GEEN MAN EN GEEN JONGEN
VAN HET DEEL VAN
GROOT-BRITANNIE,
GENAAMD SCHOTLAND, ZAL
GEMACHTIGD ZIJN DE KLE-
DERDRACHT VAN DE HIGH-
LANDS : PLAIDS, KILTS, GE-
RUITTE BROEKEN, TE VERHAN-
DELEN OF TE DRAGEN NA
1 AUGUSTUS.

EEN OUDE VETE

IN 1746 liet George II, koning van Engeland, volgend besluit afkondigen: « Geen man en geen jongen van het deel van van Groot-Brittannië, genaamd Schotland, zal gemachtigd zijn de klederdracht van de Highlands: plaids, kilts, geruite broeken, te verhandelen of te dragen na 1 Augustus. Wie dit besluit overtreedt, zal naar de overzeese plantages gestuurd worden voor de duur van zeven jaar. »

Door deze strenge maatregel getroffen door de koning, die tot de nieuwe dynastie van Hannover behoorde, hoopte men de Schotten te temmen. Het was in heel Groot-Brittannië immers geweten hoezeer de Schotten aan hun eeuwenoude, nationale klederdracht gehecht waren. Men trof hen dus op een zeer gevoelige plek. Maar, dat was lang niet alles ! Op 15 November 1746 werd de doedelzakspeler James Reid op de Grote Markt van York opgeknoopt, omdat men hem in het bezit had gevonden van een « pibroch ». De koning wist maar al te best, dat dit muziek-instrument gevaarlijk was aan honderd geweren en de Highlanders er niet aan dachten ten strijde te trekken zonder de meeslepende, opwekkende tonen van hun geliefde doedelzakken.

Een groot aantal Schotten hechtten meer waarde aan hun kilt en hun doedelzak dan aan hun huis en land en zij staken de grote plas over, of verscho- len zich in de uitgestrekte heide van Schotland. Daar waren ze veilig voor de dragonders van koning George.



IN 1587 werd Mary Stuart op bevel van Elisabeth I onthoofd. Elisabeth was een schrandere vrouw, maar aan een menschenleven hechte zij niet veel waarde. De Schotten, die zeer gehecht waren aan hun landsvrouw, schuimden van woede.

De kleinmoedige zoon van Mary vergeenoede er zich mee het dragen van rouw aan zijn hof af te kondigen. De graaf van Argyle ging toen in volle wapenrusting voor hem staan en riep: « Sire, dat is de énië wijze waarop men rouw kan dragen voor de koningin ! » De prins waagde het echter niet de strijd met Elisabeth aan te binden. Daar deze laatste echter stierf zonder nakomelingen, ging de troon weer terug over naar de Stuarts' en het scheen wel of de vete bijgelegd was.

In 1714 verjoeg George van Brunswijk-Hannover, die door zijn huwelijk in de fa-



mille getreden was, de heersende vorst en zette zelf de kroon op het hoofd. De Schotten sprongen in het geweer om de rechten van de Stuartdynastie te verdedigen en nu maken we kennis met Charles Edward Stuart, de « legendarische » Bonnie Prince Charles ». In Frankrijk bracht hij een leger op de been en ontschepte op de Schotse kunst om zijn koninkrijk te heroveren. Zijn Highlanders stonden hem geestdriftig en de eerste ontmoeting met de Engelse troepen was een succes. In 1746 werd hij echter te Culloden door de legers van George II van Hannover verslagen. De soldaten van George II zaten hem dagenlang op de hielen, maar toch kon hij het Vasteland bereiken.

De avonturen van David Balfour begonnen in 1751, dus enkele jaren na deze vreselijke tegenslag, te midden een periode van repressie en heimelijk verzet tegen het gezag van de Engelse troon.

SEDERT enkele weken volgen jullie met spanning de avonturen van de jonge David Balfour door onze vriend Jacques Laudy, zo fraai en kunstzinnig getekend.

Misschien hebben jullie zich reeds afgevraagd waarom de figuren van dit verhaal niet uitgedost zijn met de traditionele Schotse kilt ? Het spreekt vanzelf, dat het hier niet om een vergetelheid van de tekenaar gaat, want die is — zoals jullie wel weten — te goed vertrouwd met Schotland zo het waait en draait.

Het burgerplunje van de personen uit David Balfour vertellen een stuk van de geschiedenis van Schotland. Luister...

ZIJ KWAMEN NA JAREN WEEROM...

JAREN gingen voorbij en « Bonnie Prince Charles » verbleef nog altijd in ballingschap. Zijn troon had hij opgegeven. George II werd opgevolgd door George III, die vredelievender was en met de Schotten vriendschap wou sluiten. In 1782 werd het koninklijk besluit plechtig afgekondigd, waarbij de Schotten hun nationale klederen weer vrijelijk mochten dragen. Als een lopend vuurtje verspreidde dit nieuws zich naar alle windstreken en ook de trouwe aanhangers van de Stuarts', die nu reeds zo lang in de bergen en op de heide leefden, hoorden er van. En zij kwamen naar de dalen weedom... zo oud en zonderling waren ze geworden, dat zelfs de ouders, hun zoons niet meer herkenden. Hun gezichten waren getaand van de zon en de wind en met diepe rimpels doorploegd. Hun kleren hadden geen kleur meer en vielen in lompen. Het was echter zeker, dat zij geen gewoon burgerpakje aan hadden, doch wel de oude, geruite kilts, waarvan ze nooit hadden willen afstand doen.

SEANN TRIUBHAS

IEDER dorp en ledere stad was dadelijk in feestroes en op de schrilte tonen van de doedelzak werd er lustig gedanst. De oude, maar nog zeer lenige beenen van de weergekeerde Highlanders rythmeren de kudans en al wie het zag wou meedoen, wou ook dansen, dansen terwijl men de broeken, die het symbool van de vreemde dwingelandij betekenden, misprijzend van de beenen scheurde.

Op die dag ontstond in Schotland de beroemde « dans van de gescheurde broeken » of « seann triubhas ». Wanneer Schotland thans feest viert, kan men deze dans nog zien uitvoeren; de dans die een blijvende herinnering is aan de dag waarop de Schotse trots en de trouw aan hun eigen klederdracht de overwinning had behaald.



DE POSTIJON

KUIFJE'S NIEUWSBLAD VOOR JONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR

REDACTIE - ADMINISTRATIE EN PUBLICITEIT : LOMBARDSTRAAT, 24, BRUSSEL

EEN VROUW AAN HET ROER



DE Duitse handelsvloot telt onder haar bevelhebbers een vrouwelijke seekapitein! Mevrouw de kapitein hoopt weldra navolgers te krijgen. Intussen heeft ze zich reeds ingezet om voor de vrouwen bij de vloot dezelfde rechten op te eisen als voor de mannen.

Zouden er onder onze lezers-sen soms ook meisjes zijn die het bevel zouden willen voeren over een schip?

EEN LUCHTVAARTLIJN VERZEKERD DOOR ZWEEFVLIEGTUIGEN

IN Duitsland organiseert de wereldkampioen zweefvliegen, Ernst Jachtman, een luchtvaartlijn die door zweefvliegtuigen zal verzekerd worden. Dit blijkt om een origineel en gewaagd experiment. De zweefvliegtuigen zijn veel trager, bieden minder plaats en lijden meer onder de weersomstandigheden dan de motorvliegtuigen.

We zijn benieuwd naar de resultaten van dit experiment.

HET EERSTE KINDERPOSTKANTOOR TER WERELD GEOPEND!

REUTER meldt uit Kelburn in Nieuw Zeeland, dat men aldaar het eerste postkantoor geopend heeft dat door kinderen wordt bestuurd. Men verwacht zich aan overwerk te Kelburn, zolang de postzegelverzamelaars in heel de wereld het bestaan van dit kinderpostkantoor zullen vernemen hebben! En dat is begrijpelijk, want welke postzegelverzamelaar zou in zijn collectie enkele postzegels, afgestempeld door het kinderpostkantoor van Kelburn, willen missen?

Een tip voor onze lezers!

EEN BRITS JOURNALIST SCHREEF VERSLAGEN OVER MISDADEN DIE HIJ ZELF PLEEGDE

De achttien jaar oude Harry Royston wakte de afgunst op van zijn collega's in de sensationele pers met zijn misdadaverlagen. Wanneer men hem vroeg welk het geheim was van zijn succes, antwoordde de reporter dat hij eerst zijn eigen nieuws maakte en het daarna beschreef.

NIEMAND geloofde hem...

Tot op de dag dat hij voor de rechtbank van Cardiff verscheen, beschuldigd van diefstal! Het slachtoffer was... een van zijn collega's...

Tijdens het rechtszitting verklaarde de politiecommissaris dat Royston dikwijls naar het politiekantoor kwam om details te krijgen over diefstallen die hijzelf pleegde had!

Royston bekende zijn schuld, maar verklaarde dat het hier ging om een journalistengrap.

Nog iemand die niet goed weet wat een grap is. Hij werd terecht veroordeeld.



Zus vindt het prettig!

VISSEN

tot op 8.000 Meter diepte!

DOKTER ANTON BRUNN, leider van een Deense expeditie voor diepzeee-onderzoek, verklaarde, dat hij tijdens zijn 100.000 km. lange tocht, nog vissen heeft aangetroffen op 8.000 meter onder de wateroppervlakte!

WEE DIE ZICH VERGEET TE ARONKELEN!

Er iets aan de machine waarmee men in de kantoren van een Zweeds dagblad de adressen schrijft. Men merkte het niet dadelijk, en een brave boer ontving op dezelfde dag... 11.834 brieven, waarin men hem er aan herinnerde dat zijn abonnement moest vernieuwd worden. De arme man bezweek voor de overmacht en vernieuwde zijn abonnement vooraf. Men en nieuwe zondvloed papier over z'n hoofd zou uitstorten!



DE BUIT KWAM TERUG!

TWEE gouden kronen bezet met edelstenen, die uit een kerk te Brooklyn gestolen waren, zijn per post teruggezonden aan een priester die de dieven beloofd had dat hun misdrijf zou vergeven en vergeven worden. De juwelen, die verzekerd zijn voor honderd duizend dollar, werden in een doos gelegd en afgegeven aan de bisschop. Er ontbraken echter achttien diamanten. Men weet niet of deze verloren gingen bij het verhandelen van de juwelen, ofwel of de dieven ze hebben achtergehouden...

BEHANGPAPIER UIT STAAL!

NIEMAN, we veranderen geen zitkamer in een bunker, maar toch voelen we er wel iets voor het nieuwste behangpapier uit staal eens te beproeven. Dat eigenaardig papier (indien men het nog zo noemen mag) is vervaardigd uit uiterst fijne metaalblaadjes en is bestand tegen roest, vochtigheid en verkleuring niet. Er is slechts een schatting: hoe hangt men het aan de muur? Men kan het met heel fijne nageltjes aan de muur slaan en er wordt ook een cement uitgevonden waarmee men het tegen de muur kan klevens.



In de oasissen worden de akkers besproeid met water dat op een primitieve wijze boven gehaald wordt. De touwen worden door ossen in beweging gebracht.

RENAULT AAN DE SPITS

VERLEDEN week hebben we de statistiek van de Franse automobiellindustrie gepubliceerd, waaruit bleek dat Renault aan de spits van de Franse productie staat. Over de prestatie van deze grote autobabriek hebben we nog volgende bijzonderheid vernomen: Onlangs werd de 300.000ste kleine 4 P.K.-wagen afgeleverd. Bij die gelegenheid werd er een feest georganiseerd voor de drie en vijftig duizend leden van het Renault-personeel.

De 100.000ste 4 P.K.-Renault verliet de fabriek in 1950, en de 200.000ste verliet de fabriek in Maart.

HET SEIN STAAT OP ROOD

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN J. MARTIN

Reporter
Lefranc volgt
het spoor van een
bende goudsmokke-
laars. Een onbeken-
de gaf hem reden-
spons in het kasteel
van Hoog-Roen-
nigsburg...



Lefranc loopt lang de Zuid-Oort vleugel van het kasteel en bereikt de grote ingangspoort

Brr...! Is hier koud...
Waar verkomt nu de
hoofdingang?

Op het ogenblik dat hij
een briefje koopt...

Pardon, mijnheer, maar
hebt u geen vijftig francs
voor me? Ik moet het kasteel
bezoeken om een badge te
verwerven en ik heb m'n
laatste geld verloren...

D'ENTRÉE

Wat vertel je daar? En dat voor
een padvinder! Je moet het erop
je geld letten maar kijk, hier
heb je een briefje

Dank u, dank u

Zet niet zo'n beteuterd gezicht, here!

Nee, mijnheer

Het geleid bezoek begint...

De grondvesten van dit
prachtig kasteel werden
gelegd in 174 en het be-
loofde achtervolging van
aan de graven van Hohen-
staufen, de hertogen van
Lotharingen, de binkhop-
pen van Straatsburg en
dan aan de Habsburgers.
Vervolgens wist de her-
enke keren van eigenaar
en in 1899 kwam het in het
bezit van Willem II keizer
van Duitsland. Deze liet
het restaureren...



Dat is de hoofdingang... bekijk de
wapen van Keizer Karel en daar-
boven deze van Hohenzollern...
Volg de gids!

Wat een somber kasteel!



De bezoeker volgen gedwongen...
Van hieruit kan men de galerijen bewo-
nen. Bekijk de wapen van Bollwiler,
Sickingen en Thierstein...

Zou de man die mij heeft geleid
bij deze groep zijn?



Niet, hier is het die praatmaker... of die gentleman
met Brits allure... of eenvoudig de gids, die erg ge-
hartig uit ziet... Wie weet?



Enkele minuten later...
Opgelet! Over de hangbrug gaans naar de brenen-
pas op, de brug is smal! Wanneer men zich omdraait
kan men de slotoren bewonderen...



De slotoren? Waar?

Duw niet! Duw niet!



Waar een sterke hand
grijpt de kleine naderhand
bij z'n jas!

Hou je stil! Geef
me de hand!



Ma, jij bent het, mijnheer.
Nee, moet ik je danken?

Heb je je niet bezocht?

Nee, kunnen de meuten
noch zo ver zijn!



Zouden iedereen een beetje op verhaal eke-
men is, gaat de recht naar het binnenste
van het kasteel...

"Zal 24" ik met wacht-
ten tot iedereen buiten is..."



Plotseeling...

HULP!



Voortuit! Op hoop van zege!

(Wordt voortgezet.)